

Ave Maria, gratia plena:  
Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus:  
et benedictus fructus ventris tui.

Ecce concipies, et paries filium,  
et vocabis ejus Emmanuel.

Quomodo, inquit, fiet istud,  
quoniam virum non cognosco?  
Et respondens Angelus dixit ei.

Spiritus Sanctus superveniet in te,  
et virtus Altissimi obumbrabit tibi.

Ideoque quod nascetur ex te Sanctum,  
vocabitur Filius Dei.

“Wees gegroet Maria, vol van genade:  
de Heer is met u.

Gezegend zijt gij onder de vrouwen:  
en gezegend is de vrucht van uw schoot.

Zie, gij zult zwanger worden, en een zoon baren,  
en roepen zijn naam Immanuel.”

“Hoe”, zegt zij, “zal dit wezen,  
want ik ken de man niet?”  
En de engel antwoordde en zei tot haar:

“De Heilige Geest zal over u komen,  
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.

En daarom is dat wat uit u wordt geboren Heilig,  
en wordt Zoon van God genoemd.”