

En zie: een troon stond in de hemel, en op de troon iemand die zat, van aanzien als jaspis en sardius, en een regenboog rondom de troon, van aanzien als smaragd. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels, en ik zag toe toen het Lam het eerste van de zeven zegels opende; toen hij het zevende zegel opende, geschiedde er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Ik zag zeven engelen die voor het aanschijn van God stonden, en hun werden gegeven: zeven bazuinen; en de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende engel blies de bazuin, en grote stemmen in de hemel riepen: “Geschied is het koningschap over de wereld van onze Heer en zijn Gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in de eeuwen der eeuwen!”

Er werd een groot teken gezien aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; zij was zwanger, en schreeuwde in haar barensnood. En er werd een ander teken aan de hemel gezien: een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens; de draak stond voor het aanschijn van de vrouw om haar kind te verslinden, en zij baarde een zoon die alle volken met ijzeren scepter zou gaan weiden. En er geschiedde oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen streden tegen de draak met zijn engelen; toen de draak zag dat hij op aarde neergeworpen was, begon hij de vrouw te vervolgen.

Ik zag een ander teken aan de hemel, groots en wonderbaar: zeven engelen met zeven gouden schalen, gevuld met de hartstocht van God; één van de engelen sprak tot mij: “Kom hierheen: ik zal je tonen de grote hoer, die gezeten is bij vele wateren, met wie de koningen van de aarde hebben gehoereerd en de bewoners van de aarde zich hebben bedronken aan de wijn van haar hoererij!” Daarna zag ik een andere engel met grote macht neerdalend uit de hemel, en met sterke stem schreeuwde hij: “Gevallen is het grote Babylon, omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij alle volken hebben gedronken, en de koningen van de aarde met haar hebben gehoereerd, en de kooplieden van de aarde rijk zijn geworden van de kracht van haar weelde!” Die ene sterke engel nam een steen op, als een molensteen zo groot, en wierp die in zee, zeggend: “Met zulk geweld zal Babylon, de grote stad, worden weggegooid, en zij zal nooit meer worden gevonden”.

Ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; hij greep de draak vast, en hij bond hem voor duizend jaar. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad neerdalen vanuit de hemel, toebereid als een bruid die zich voor haar man heeft versierd; het plein van de stad is puur goud, als doorzichtig kristal, en de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, en haar poorten zullen nooit op een dag gesloten worden, want nacht zal daar niet zijn.