

Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

Das Röslein, das ich meine,
davon Isaias sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie die reine Magd.
Aus Gottes ewgem Rat
hat sie ein Kind geboren
welches uns selig macht.

Das Blümlein so kleine,
das duftet uns so süß,
mit seinem hellen Scheine
vertreibt's die Finsternis.
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.

Er is een roos ontloken
uit een tedere wortel,
zoals de ouden ons voorzongen,
die uit Jesse het leven nam
en een bloem heeft gebracht
midden in de koude winter,
en wel midden in de nacht.

Het roosje dat ik bedoel,
waarvan Jesaja sprak,
is ons gebracht alleen
door Maria de reine maagd.
Door Gods eeuwige raad
heeft zij een kind gebaard
dat ons gezegend maakt.

Het zo kleine bloempje,
dat voor ons zo zoet geurt,
met zijn heldere glans
verdrijft het de duisternis.
Ware Mens en ware God,
verlos ons van alle lijden,
redt ons van zonde en dood.