

Kom, en ik zal je onderwijzen de verborgenheden die niemand ooit heeft gezien.
Want er bestaat een groot en grenzeloos rijk.
De uitgestrektheid van dat rijk heeft geen enkel geslacht der engelen gezien.
En in dat rijk heerst de grote onzichtbare Geest: geen oog van een engel heeft hem ooit gezien, geen gedachte van het hart heeft hem ooit bevat, en nooit is hij met enige naam benoemd.
En een lichtende wolk verscheen daar.
En hij, de onzichtbare Geest, sprak: "Laat een engel tot aanzijn komen om mij bij te staan".
En een grote engel, de Zelfverwekte, de God van het licht, kwam tevoorschijn uit de wolk.
Terwille van hem kwamen vier andere engelen tot aanzijn uit een andere wolk en zij werden de dienaren van de engel Zelfverwekte.
Toen sprak de Zelfverwekte: "Laat Adamas tot aanzijn komen", en deze kwam tot aanzijn.
En hij schiep het eerste Licht om over hem te heersen.
En hij zei: "Laat engelen tot aanschijn komen om hem te dienen".
En myriaden van engelen zonder tal kwamen tevoorschijn.
En hij sprak: "Laat een Aeon van Licht tot aanzijn komen".
Hij schiep het tweede Licht om over hem te heersen, samen met myriaden van engelen zonder tal, om hem dienst te bewijzen.
Op dezelfde wijze schiep hij de rest van de aeonen van het licht.
Hij liet hen heersen over hen en hij schiep voor hen myriaden van engelen zonder tal, om hen terzijde te staan.
En Adamas was in de eerste lichtende wolk, die geen van de engelen ooit heeft gezien.
Hij liet het onvergankelijke geslacht van Seth tot aanzijn komen.
Hij liet tweeënzeventig lichten verschijnen in het onvergankelijke geslacht, in overeenstemming met de wil van de Geest.
En de tweeënzeventig lichten zelf lieten driehonderdzestig lichten verschijnen in het onsterfelijke geslacht, in overeenstemming met de wil van de Geest, zodat vijf voor elk hun aantal zou zijn.
En de twaalf aeonen van de twaalf lichten vormen samen hun Vader.
En er zijn zes hemelen voor elke aeon, zodat er tweeënzeventig hemelen zijn voor de tweeënzeventig lichten, en voor elk van hen vijf firmamenten, in totaal driehonderdzestig firmamenten.
Aan hen werd heerschappij gegeven en een grote heerschare van engelen zonder tal om eer en aanbidding te bewijzen, en daarna ook maagdelijke geesten, om eer en aanbidding te bewijzen aan al de aeonen en de hemelen en hun firmamenten.
De menigte van die onsterfelijken wordt kosmos, dat is vergankelijkheid, genoemd.
In hem verscheen het eerste menselijke wezen, dat is Seth, begiftigd met zijn onvergankelijke krachten.
En de aeon die verscheen samen met Seths geslacht, dat is de aeon waarin de wolk van weten is, en de engel die wordt genoemd Eleleth.
En zie, vanuit de wolk verscheen een engel wiens aangezicht vlamde van vuur en wiens voorkomen was bezoedeld met bloed.
Nebro was zijn naam, en dat betekent afvallige; anderen noemden hem Jaldabaoth.
En een andere engel, Saklas, kwam ook uit de wolk voort.
Nebro dan schiep zes engelen, zoals ook Saklas dat deed, als helpers, en deze brachten voort twaalf engelen in de hemelen.
Toen sprak Saklas tot zijn engelen: "Laat ons een menselijk wezen scheppen naar de gelijkenis en naar het beeld".
Zij dan vormden Adam en diens vrouw Eva.
En de heerser sprak tot Adam: "Een tijdlang zult u leven, samen met uw kinderen".

uit *Het Evangelie van Judas*
Het Grote Boek Der Apokriefen (Slavenburg, 2009)