

Rejoice Mary, Mother of God, Virgin, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women and blessed is the Fruit of thy womb, for thou hast borne the Savior of our souls.

O gracious Mother of the gracious God, o most pure and blessed Mary, the Mother of God: pour the mercy of thy Son and our God upon my impassionate soul; and with thine intercessions set me unto good deeds, that I may pass the rest of my life without blemish and, with thine aid, attain heaven.

O most glorious Ever-Virgin Mary, Mother of Christ our God: accept our prayers and present them to thy son and our God, that He may, for thy sake, enlighten and save our souls.

Amen.

Wees verheugd Maria, Moeder van God, Maagd, vol van genade, de Heer is met u: gezegend bent u onder de vrouwen en gezegend is de Vrucht van uw schoot, want u heeft de Verlosser van onze zielen geboren doen worden.

O genadige Moeder van de genadige God, o meest pure en gezegende Maria, de Moeder van God: giet de genade van uw Zoon en onze God op mijn hartstochtelijke ziel, en zet mij met uw voorbeden aan tot goede daden, opdat ik de rest van mijn leven kan passeren zonder smet en, met uw hulp, de hemel bereik.

O meest glorieuze Eeuwig Maagdelijke Maria, Moeder van Christus onze God: accepteer onze gebeden en toon ze aan uw zoon en onze God, opdat Hij, om uwentwil, onze zielen zal verlichten en redden.

Amen.