

Salve, Regina, mater misericordiae:  
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus, exsules filii Euae.  
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos  
misericordes oculos ad nos converte.  
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exilium ostende.  
O clemens:  
O pia:  
O dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet, Koningin, moeder van barmhartigheid,  
leven, vreugde, en onze hoop, wees gegroet.  
Tot u roepen wij, verbannen kinderen van Eva.  
Tot u smeken wij, zuchtend en wenend  
in dit dal van tranen.  
Daarom dan, onze Voorspreekster, richt uw  
barmhartige ogen op ons.  
En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot,  
toon hem na deze ballingschap.  
O goedertierende,  
o liefdevolle,  
o zoete Maagd Maria.