

Little lamb, who made thee?  
Dost thou know who made thee,  
Gave thee life, and bid thee feed  
By the stream and o'er the mead;  
Gave thee clothing of delight,  
Softest clothing, woolly, bright;  
Gave thee such a tender voice,  
Making all the vales rejoice?  
Little lamb, who made thee?  
Dost thou know who made thee?

Little lamb, I'll tell thee;  
Little lamb, I'll tell thee:  
He is called by thy name,  
For He calls Himself a Lamb.  
He is meek, and He is mild,  
He became a little child.  
I a child, and thou a lamb,  
We are called by His name.  
Little lamb, God bless thee!  
Little lamb, God bless thee!

**William Blake**  
1757-1827

Klein lam, wie heeft u gemaakt?  
Weet u wie u gemaakt heeft,  
u het leven gaf en u gebiedt zich te voeden  
bij de stroom en op de weide;  
u kleding van behagen gaf,  
de zachtste kleding, wollig, glanzend;  
u een zo zachte stem gaf,  
waardoor alle valleien zich verheugen?  
Klein lam, wie heeft u gemaakt?  
Weet u wie u gemaakt heeft?

Klein lam, ik zal het u vertellen;  
Klein lam, ik zal het u vertellen:  
Hij wordt met uw naam genoemd,  
want Hij noemt zichzelf een Lam.  
Hij is zacht en Hij is mild,  
Hij werd een klein kind.  
Ik ben een kind, en gij een lam,  
wij worden genoemd met Zijn naam.  
Klein lam, God zegene u!  
Klein lam, God zegene u!