

Verbum supernum prodiens,
nec Patris linquens dexteram,
ad opus suum exiens,
venit ad vitae vesperam.

In mortem a discipulo
suis tradendus aemulis,
prius in vitae ferculo
se tradidit discipulis.

Quibus sub bina specie
carnem dedit et sanguinem;
ut duplicis substantiae
totum cibaret hominem.

Se nascens dedit socium,
convescens in edulium,
se moriens in pretium,
se regnans dat in praemium.

O salutaris hostia,
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia;
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria:
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

Amen.

Thomas van Aquino
1225-1274

Crux fidelis, inter omnes
Arbor una nobilis:
Nulla silva talem profert,
Fronde, flore, germine.
Dulce lignum, dulces clavos,
Dulce pondus sustinet.

Het hoogste Woord daalt uit het licht
en blijft toch vóór Gods Aangezicht.
Het geeft zich over aan de nacht,
zo wordt zijn grote werk volbracht.

Eén van zijn leerlingen verraadt
Hem aan de vijand die Hem haat.
Maar aan het maal des levens geeft
Hij zich aan hen als brood dat leeft.

In twee gedaanten, brood en wijn,
wil Hij ons aller voedsel zijn.
Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed,
zodat Hij ons volkomen voedt.

Hij komt tot ons als lotgenoot,
Hij deelt zich aan ons uit als brood,
als losgeld geeft Hij zich aan 't kruis
en als ons loon in 't vaderhuis.

O zalig Lam dat voor ons boet,
de deur des hemels open doet,
de vijand staat hier om ons heen,
Gij kunt ons helpen, gij alleen.

De enige, drie-ene Heer
zij eeuwig alle lof en eer,
die in het vaderland ons geeft
het leven dat geen einde heeft.

Amen.

Jan Willem Schulte Nordholt
uit *Oud-Katholiek Gezangboek* (1990)

Trouw kruis, tussen alle andere
de enige nobele boom:
geen bos brengt iets dergelijks voort,
gebladerte en een bloem ontspruit.
Zoet hout, zoute spijkers,
jij ondersteunt een zoet gewicht.