

De Visser

Ghy al, die swemd, in's weerels stroomen,
't Groot visnet kund ghy niet ontkoomen.
Gelyk een visnet aan de strand,
Soo, secht de wysheid, sal't ook weesen,
Wanneer des grooten vissers hand,
Den vangst der mensen uit sal leesen;
Het goede in het heemels vat,
En't quaade in een leelyk gat.

De Brouwer

De laaving staat gereed,
Waar is het dorstend leed?
Als dorst en dranck malkaar ontmoet,
Is't bitter d'oorspronch van het soet:
ô Ziel!, 't begeeren en het geeven,
Uw dorst, en 's leevens springfontyn,
Sal eeuwige verquicking zyn,
Die weelden lust, soeck sulckeen leeven.

uit *Spiegel van 't menselyk bedryf* (1694)

Jan Luyken
1649-1712