

Vom Himmel hoch, da komm ich her.
Ich bring' euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich sing'n und sagen will.

Euch ist ein Kindlein heut' gebor'n
Von einer Jungfrau auserkor'n,
Ein Kindelein, so zart und fein,
Das soll eu'r Freud und Wonne sein.

Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Der will euch führ'n aus aller Not,
Er will eu'r Heiland selber sein,
Von allen Sünden machen rein.

Er bringt euch alle Seligkeit,
Die Gott der Vater hat bereit,
Daß ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich.

So merket nun das Zeichen recht:
Die Krippe, Windelein so schlecht,
Da findet ihr das Kind gelegt,
Das alle Welt erhält und trägt.

Des laßt uns alle frölich sein
Und mit den Hirten gehn hinein,
Zu sehn, was Gott uns hat beschert,
Mit seinem lieben Sohn verehrt.

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin!
Was liegt dort in dem Krippelein?
Wes ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

Ach, Herr, du Schöpfer aller Ding,
Wie bist du worden so gering,
Daß du da liegst auf dürrem Gras,
Davon ein Rind und Esel aß!

Und wär' die Welt vielmal so weit,
Von Edelstein und Gold bereit,
So wär sie doch dir viel zu klein,
Zu sein ein enges Wiegelein.

Der Sammet und die Seide dein,
Das ist grob Heu und Windelein,
Darauf du König groß und reich
Herprangst, als wär's dein Himmelreich.

Ach, mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein, sanft Bettelein,
Zu ruhen in meins Herzens Schrein,
Das ich nimmer vergesse dein.

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
Der uns schenkt seinen ein'gen Sohn.
Des freuen sich der Engel Schar
Und singen uns solch neues Jahr.

Vanuit de hemel hoog, daar kom ik vandaan.
Ik breng jullie goed nieuws,
het goede nieuws breng ik zoveel als nodig,
ik zal ervan zingen en spreken.

Voor jullie is vandaag een kind geboren
uit een uitverkoren maagd,
een klein kind, zo teer en fijn,
dat moet jullie vreugde en geluk zijn.

Het is de Here Christus, onze God,
die zal jullie leiden uit alle nood,
hij zal jullie verlosser zelf zijn,
allen van zonden verschonen.

Hij brengt jullie alle gelukzaligheid,
die God de vader heeft bereid,
dat jullie met ons in het koninkrijk der hemelen
zullen leven, nu en voor altijd.

Dus merk het teken nu goed op:
de kribbe, de windselen zo slecht,
daar vinden jullie het kind neergelegd,
dat de hele wereld ontvangt en draagt.

Laten we daarom allen vrolijk zijn
en met de herders naar binnengaan,
om te zien wat God ons heeft gebracht,
vereerd met zijn geliefde zoon.

Merk op, mijn hart, en zie daar!
Wat ligt daar in het kribbetje?
Wie is dat mooie kindje?
Het is de kleine lieve Jezus.

Ach, Heer, jij schepper van alle dingen,
hoe ben jij zo gering geworden,
dat je daar ligt op droog gras,
waarvan os en ezel aten!

En zou de wereld vele malen zo groot zijn,
van edelsteen en goud voorzien,
dan nog zou het jou te klein zijn,
een krap wiegje zou het zijn.

Jouw fluweel en zijde,
dat is grof hooi en stro,
waarop jij koning groot en rijk
schittert, als ware het jouw hemelse koninkrijk.

Ach, mijn liefste kleine Jezus,
maak een schoon en zacht bedje,
zodat je rust in het heiligdom van mijn hart,
opdat ik je nooit vergeet.

Lof, eer aan God op de hoogste troon,
die ons zijn eigen zoon geeft.
Daarom verheugt zich de schare engelen
en zingen zij ons zulk een nieuw jaar.